

DE WERELD ONTDEKKEN

De wereld ontdekken. Dat was wat veel mensen in de vijftiende eeuw wilden. Wat zou er zijn aan de andere kant van de zee? Maar een ontdekkingsreis was levensgevaarlijk. Op zee woedden stormen, je kon er piraten tegenkomen en aan boord van een schip heersten soms dodelijke ziektes. Toch lieten sommige mensen zich hierdoor niet tegenhouden.

PIRATEN

Bij piraten denk je vaak aan ruige mannen die doen waar ze zin in hebben. Maar vroeger waren er ook piraten die werkten voor de regering! De regering vertelde de piraten dan van welke vijanden ze schepen moesten beroven.

AARDAPPELS EN ZIEKTES

Door de ontdekking van Amerika kwamen er nieuwe dingen naar Europa. Bijvoorbeeld de hangmat, aardappels, tabak, cacao (chocola) en tomaten. De Europeanen brachten ook van alles naar Amerika. Paarden, schapen en varkens, maar ook ziektes als malaria, pokken, de pest, tyfus en mazelen. De mensen daar hadden geen enkele weerstand tegen deze onbekende ziektes. In sommige gebieden gingen er van elke tien mensen wel negen dood.



Abraham Ortelius kwam uit Brabant en was de uitvinder van de moderne atlas. In 1570 liet hij alle goede kaarten van de wereld op dezelfde grootte afbeelden en bundelde ze samen tot een boek. In die atlas zat ook deze wereldkaart. Die kon mede door de ervaringen van de ontdekkingsreizigers worden gemaakt.

Ontdekkingsreiziger Columbus is nooit in Indië geweest. Kijk maar eens op deze kaart. Toch heeft hij tot zijn dood gedacht dat hij een nieuwe route naar Azië had ontdekt.



STOERE ONTDEKKINGSREIZIGERS

In de vijftiende eeuw wisten mensen niet hoe groot de wereld was. Daarom wilden **ontdekkingsreizigers** de wereld verkennen. **Christoffel Columbus** was een van die ontdekkingsreizigers. In 1492 zocht hij een nieuwe route naar Indië, maar hij kwam in Amerika terecht. Dat was niet zo gek, want in die tijd had je nog geen goede kaarten om te weten waar je precies was. Ook waren er andere problemen, zoals schipbreuken, voedseltekorten, ziektes en angsten voor zeemonsters. Maar als je nieuw land ontdekte, kon je ook veel geld verdienen aan **handel**. Daarom betaalden de Spaanse koning en koningin de reis van Columbus graag.

Aan boord van een zeeschip was na een tijdje geen vers eten meer. Veel zeelui werden ziek door het gebrek aan vitaminen. Vaak zelfs dodelijk ziek. De ontdekkingsreizigers Willem Barendsz en Claes Andriesz Goutijk stierven tijdens een van hun reizen door ondervoeding.



Door ondervoeding liggen Willem Barendsz en Claes Andriesz Goutijk ziek onder dekens op het ijs.