



Een gedeelte uit het gedicht

## In Flanders Fields

*1. In de velden van Vlaanderen  
Waaien de klaprozen  
Tussen de kruizen, rij aan rij,  
Die onze plaats aanwijzen.*

*2. In de lucht vliegen leeuweriken  
Nog steeds dapper zingend  
Ook al hoor je ze nauwelijks  
Door het kanongebulder aan de grond*

*3. Wij zijn de doden  
Enkele dagen geleden leefden we nog,  
Voelden we de dauw,  
Zagen we de zon ondergaan,  
Beminden we en werden we bemind  
En nu liggen we in de velden van Vlaanderen*

Dit gedicht is in 1915 gemaakt door de Canadese militaire arts John McCrae, toen hij in de buurt van de Belgische plaats Ieper aan het werk was. Daar zag hij de verwoestende werking van gifgas.

### Opdracht:

Bij dit gedicht maak je een collage. In dit geval een vel papier (A4), waarop je met beelden het gedicht als het ware 'schildert'. Geen digitaal werk op de computer, maar 'ouderwets' handwerk.

Het wordt dus echt een geknipt en geplakt schilderij, zonder witte stukken.

Gebruik hiervoor kranten, folders en tijdschriften.

