

Vervolgens besloot Stalin (de baas van Rusland) zijn vroegere bondgenoten uit het verdeelde Berlijn te verjagen. Alle aanvoer van voorraden uit het Westen ging immers over het gebied dat door Rusland bezet was...



Om Berlijn te dwingen zich bij het Oostelijk Blok aan te sluiten, besloten de Russen de stad uit te hongeren...



Amerika en de westerse bondgenoten openden meteen een luchtbrug. Duizenden vliegtuigen vlogen af en aan met goederen. Berlijn moest en zou bij het Westen horen!



Maar Berlijn zou nog lang een heet hangijzer in de Oost-West verhouding blijven. In 1961 werd de MUUR gebouwd, die de stad in tweeën zou snijden. Van oost naar west vluchten werd praktisch onmogelijk. Degenen die het toch probeerden, werden gedood. Berlijn werd zo het symbool van een verdeelde wereld!



Na de dood van Stalin in 1953 werd de situatie iets minder gespannen. De Russische onderdrukking in Oost-Europa bleef echter keihard, vooral als er ook maar iets van verzet geboden werd...



Vooraf 't neerslaan van de Hongaarse opstand in 1956 en die in Tsjecho-Slowakije in 1968 door de Russen zorgde voor heel veel westerse opwinding...



Tjonge, wat was men bang voor Rusland! Vooral omdat ze daar in 1950 ook atoombommen konden maken!

Jarenlang vonden we in het Westen alles wat Amerikaans was prachtig en wat de Russen deden slecht. Het beeld dat we in de vijftiger jaren van de wereld hadden, was wel heel eenvoudig...

