

Na de Tweede Wereldoorlog waren er grote spanningen ontstaan tussen de twee overwinnaars, Amerika en Rusland. Ze wilden allebei het liefst hun macht en invloed uitbreiden. Rusland trok zijn Rode Leger niet uit Oost-Europa terug en maakte knechtjes van kleinere landen als Oost-Duitsland, Polen, Tsjecho-Slowakije, Hongarije, Roemenië en Bulgarije. Als reactie kropen de landen in West-Europa onder de vleugels van het machtige Amerika...

Rusland wilde de uitwisseling van mensen en informatie stoppen en sloot Oost-Europa af. Met al dat prikkeldraad en geschut leek het wel of een "IJzeren Gordijn" Europa doormidden spleet...



Met aan de ene kant het "Communistische Oosten", aangevoerd door de Russen...  
... en de aan de andere kant het "Vrije Westen", met Amerika als leider.

